

## Tijd om stil te staan... en vooruit te kijken.

Het eind van het jaar, tijd om stil te staan bij het afgelopen jaar. Tijd om met elkaar te delen. Hoe hebben jullie het afgelopen jaar ervaren?

Tijd om vooruit te kijken... Waar kijken jullie naar uit?

Knip de onderstaande vragen uit. Doe ze in een pot. Zet een muzikje op en geef de pot aan elkaar door, wanneer de muziek stopt, pakt degene die op dat moment de pot vasthoudt een kaartje uit de pot en beantwoordt de vraag die erop staat. Veel plezier!

Hier zijn enkele vragen die je zou kunnen gebruiken:

In 2021 ga ik zeker.....

In 2021, wil ik leren om ...

Mijn grootste prestatie van 2020 was...

In 2021, wil ik ... bezoeken

In 2021, wil ik ... lezen

In 2021, ga ik meer ....

Mijn gelukkigste moment in 2020 was...

In 2021, wil ik proberen ...

(dit kan vanalles zijn, van eten tot een nieuwe gewoonte)

In 2021, word ik beter in ...

In 2021, wil ik iets aardigs doen voor...

Mijn verdrietigste moment in 2020 was ...

Het grappigste dat gebeurde in 2020 was...

Ik hoop dat in 2021....

In 2020 was ik trots toen....

In 2021, ga ik minder ...